



Nieuwsbrief december 2019.

Beste George,

Natuurlijk als eerste een goede jaarwisseling en nieuw begin toegewenst, met veel mooie wandel- en fietstochten op de Sultans Trail. We vieren dit ook samen op 8 januari in Haarlem.

Je kunt een interessant artikel lezen in de "Diepgang" over de val van Wenen.

"Waar naar toe" heeft dit keer 2 betekenissen, het geldt voor de reizen zowel als voor de Stichting.

De strijd om Wenen, beschreven in "de Diepgang".



Op 14 Juli 1683 om een uur of 5 in de middag krijgt Sobieski, Koning der Polen, de tent in het vizier van de opperbevelhebber van het vijandelijke Ottomaanse leger, Kara Mustafa pasha. De strijd om Wenen te bevrijden uit de wurgende Ottomaanse belegering is dan al zo'n 12 uur gaande en nog niet gestreden. Sobieski grijpt zijn kans en met zijn gevleugelde huzaren stormt hij op de tent af. Kara Mustafa, die nog zo was gewaarschuwd door zijn Tartaarse ondercommandant, die wel bekend was met de reputatie van Sobieski en diens Huzaren, om op tijd te vluchten, neemt nu daadwerkelijk de benen en met hem zijn hele Ottomaanse leger. Een paar uur later is de belegering van Wenen voorbij en rijden de overwinnaars in triomf de gehavende stad binnen.

Hoewel de Sultans Trail begint bij de Stefansdom, in het hartje van Wenen, is er een aparte route uitgezet, met de naam "Proloog", over het terrein waar zich deze slag heeft afgespeeld, de

Kahlenberg, een heuvel in het noorden van de stad.

De slag om Wenen is op zeer levendige wijze beschreven door Ludwich Dyck in zijn historisch artikel "The 1683 Battle of Vienna: Islam at Vienna's gates". Met zijn toestemming hebben wij een verkorte versie van dit artikel opgenomen in "Diepgang", de webpagina van de Academische Raad, waar je deze gebeurtenissen nog eens rustig kunt [nalezen](#).

Max Smits.

Staat 8 januari 2020 al in je agenda?



Staat het al in jullie agenda dat op 8 januari 2020 ons kantoor, aan de Hagestraat 10 in Haarlem tussen 15 uur en 17 uur voor jullie openstaat voor een gezellige borrel voor het nieuwe jaar? Hier hoor je veel verhalen en kun je misschien een leuke fiets- of wandelpartner vinden. Het is al een jarenlange beproefde traditie.

Groepsreizen op de Sultans Trail



De Sultans Trail is er voor jou, de actieve wandelaar of fietser. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de Sultans Trail.

* **Individuele reizen**

Deze zijn geschikt voor mensen die het liefst alleen of met zijn tweeën op stap zijn en het avontuur aangaan om zelf zorg te dragen

voor het goede verloop van hun tocht. Maar de Stichting Sultans Trail heeft zelf géén verdere verantwoordelijkheid voor je reis.

* **Vrienden reizen**

Een aantal "Vrienden van de Sultans Trail", wil graag anderen introduceren op de trail en met groepen op pad gaan. Je bepaalt zelf waar je wel en niet aan deelneemt, waar je wel en niet aan meebetaalt.

* **Georganiseerde reizen.**

Tenslotte worden door professionele reisorganisaties reizen aangeboden op commerciële voorwaarden. De reisorganisatie is er verantwoordelijk voor dat het aangeboden programma wordt gerealiseerd.

* **Aansprakelijkheid.**

De Stichting Sultans Trail is **nooit** aansprakelijk voor het verloop van de reis en organiseert zelf geen reizen. De rol van de Stichting beperkt zich tot het ondersteunen van anderen bij het organiseren van een reis en om deze onder de aandacht te brengen van potentiële deelnemers.

*** Onderweg.**

De route van de Sultans Trail is met grote zorg samengesteld en wordt periodiek geïnspecteerd en waar nodig aangepast. Toch zijn er voldoende redenen waardoor de trail op een bepaalde plek niet of niet goed bruikbaar is. Dit kan zijn vanwege verkeersontwikkelingen, bouwactiviteiten, veranderend landgebruik waardoor paden kunnen dichtgroeien, weersomstandigheden en dergelijke. Gebruikers van de trail zijn dus onderweg voortdurend aangewezen op hun eigen vaardigheden, initiatief en gezond verstand. Als er situaties worden aangetroffen waardoor het verloop van de Trail op dat punt gewijzigd zou moeten worden, dan wil de Trailcoördinator van de Sultans Trail dat graag weten, [mail](#) ons dan.

Wil je meer informatie? Klik dan hierboven op een specifieke reisoort.

Het reisaanbod zal voortaan op januari, maart en november in de nieuwsbrief en op de [website](#) gepubliceerd worden.

Max Smits.

Waarheen leidt de weg?



Als je gaat wandelen heb je meestal duidelijk voor ogen wat je start- en eindpunt is. Je volgt markeringen, gebruikt hulpmiddelen of huurt een gids in. Als Stichting die een wandel/fietsroute beheert zijn het eindpunt en de route minder duidelijk. Daarom had onze secretaris Ton Roos het initiatief genomen om op zondag 15 december onder leiding van de professionals Claudia en Marie Jose stil te staan bij waar de Stichting nú staat en waar we de komende jaren heen willen.

In de geest van Sultans Trail werd de groep van 17 tot bewegen aangezet via het spel 'stap over de streep'. Met vragen als hoe betrokken ben jij bij de Stichting kon je met je positie ten opzichte van de streep letterlijk aangeven waar jij staat.

Voorzitter Sedat schetste in een zelfkritisch verhaal hoe Sultans Trail in tien jaar is gekomen waar het nu is. Sedat gaf aan niet graag te delegeren omdat hij 'zijn kinderen niet graag los laat'. Ton Waarts, de voorzitter van de Academische Raad, schetste welke stappen er nodig zijn voordat de Sultans Trail de felbegeerde status van Europese Culturele Route kan verkrijgen.

Opgesplitst in groepjes van vier gaf iedereen aan wat je in jubileumjaar 2020 voor de Stichting zou willen doen en wat je ziet als verbeterpunten. Onze professionele begeleiders analyseerden dat we over een rijk potentieel aan vrijwilligers beschikken, dat er een grote betrokkenheid bij de 'club' wordt ervaren maar dat er behoefte is aan een communicatiemedewerker. Aanbevelingen en conclusies werden aan Sedat overhandigd.

Mochten we komende jaren alsnog de weg kwijt raken dan kunnen we altijd weer Claudia en Marie Jose te hulp roepen. Dank aan hen beiden

Arjan Schuiling

Promotieactiviteiten



Het gaat maar door, dit maal ook in het nieuwe jaar weer een lezing door Iris en Sedat op 9 januari 2020, bij de fietswinkel [Beagle Bikes](#)

En op 5 januari een lezing door de zelfde sprekers bij de [Wereldfietsbeurs](#) in Ede, waar we ook een standje hebben.

Wandelen met Els



In het nieuwe jaar maken we op 12 januari een [rondwandeling](#) van 20 km door het Noordhollandsduinreservaat. We treffen elkaar vóór 10.30 uur op station Castricum. Willen de genen die meegaan me dat even laten weten via 06 22622626?

Informatie van de secretaris



Januari 2020: met extra energie ons kroonjaar in!!

Het komende jaar is voor ons een kroonjaar, want de Stichting Sultans Trail bestaat 10 jaar. Dat gaan we onder meer vieren met een symposium op 20 november 2020. Noteer alvast deze datum!

Elders in deze Nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat we op 15 december jl. een vrijwilligers dag hebben gehad, waaraan een 15-tal mensen deelnamen. Het was een levendige en gezellige bijeenkomst waarop de nodige gedachten en ideeën werden uitgewisseld.

De bereidheid om mee te werken aan de op- en uitbouw van onze club en de Trail bleek aangenaam groot te zijn. Alle geopperde gedachten zijn vermeld op een grote sheet, die ik van Sedat kreeg doorgespeeld. Deze informatie gaan we gebruiken in het nieuwe jaar. Nieuwe ideeën zorgen vaak ook voor nieuwe energie!

Maar nu eerst: Gelukkig Nieuwjaar!

Ton Roos.

Wil je de Sultans Trail steunen? Boek dan je volgende hotel via [ons](#).
Op meerdere pagina's op onze website staat [Booking.com](#) vermeld. Gebruik deze gerust. Dit heeft
geen effect op je [Booking.com](#) 'Genius' punten, maar levert ons ook wel extra's op.

Colofon

De titel van dit blok

Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen

Bijdragen van: Max Smits, Els van Looy, Arjan Schuiling.

Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!

De Sultans Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel schrijven? Mail dan
je tekst - van maximaal 250 woorden - vóór de 15e van de maand naar info@sultanstrail.com

We vinden het leuk als je ook een foto voor bij je artikel meestuurt! De redactie maakt een
selectie uit het ingezonden materiaal.

Volg ons



Facebook



Twitter



Google+



YouTube



Booking



Share



Tweet



+1



Share

Contact

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

E-mail: info@sultanstrail.com

Steun ons!

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook
Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

Deze e-mail is verstuurd aan george.truijen@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).
• Voor een goede ontvangst voegt u sultanstrail@gmail.com toe aan uw adresboek.

