

Follow the footsteps of the Sultan

Nieuwsbrief februari 2016

Het is weer beurzentijd: we stonden in Utrecht en dit week-end in Antwerpen. Nu de winter bijna achter de rug is kijken we al weer uit naar mooie voorjaars- en zelfs najaarswandelingen. De vrijwilligersdag is al weer achter de rug en de voorlichtingsmiddag staat op stapel. De Trail beweegt.....

Informatiemiddag op zondag 13 maart



De Trail leeft en we willen zo veel mogelijk mensen laten delen in onze ervaringen. Daarom houden we weer een informatiemiddag op zondag 13 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Plaats: bibliotheek in de Hagestraat 10 in Haarlem.

Het is natuurlijk ook dé gelegenheid om oude en ook nieuwe wandelvrienden te ontmoeten en nieuwe plannen te smeden. Het is altijd een gezellige en ook leerzame bijeenkomst.

Fiets- en wandelbeurs in Antwerpen

<http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/>

Op zaterdag en zondag 27 en 28 maart staan we ook op de fiets- en wandelbeurs bij onze zuider bureu. We zijn heel blij dat we hiervoor al voldoende vrijwilligers hebben. Mocht je langs willen komen dan staan we op de afdeling "wandelaars informeren wandelaars".

Vrijwilligersbijeenkomst



Eerste coördinatorenbijeenkomst in Haarlem blijkt zinvol.

Afgelopen zondag 7 februari is er een eerste bijeenkomst geweest van de gezamenlijke coördinatoren met het bestuur. Deze bijeenkomst werd erg gewenst door de coördinatoren en het bestuur. Dit om te zorgen dat de diverse trajecten goed op elkaar worden afgestemd en natuurlijk om de diverse ervaringen en ideeën te delen. Daarmee kunnen we ons gezamenlijke voordeel doen. Het is natuurlijk zeer wenselijk om de activiteiten en ervaringen die men krijgt in het veld maximaal af te stemmen met het kantoor in Haarlem.

Zo waren de coördinatoren van Bulgarije (Arjen Schuiling), Centraal Servië (Max Smits), Roemenië en Oost Hongarije (Henk Juffer en Bas kleine) en Sedat Cakir als Turkije-coördinator (én voorzitter) aanwezig. Diverse punten kwamen aan de orde, zowel technische (GPX, Google earth, website, enz.) als beleidsmatige (wie stuurt wat aan, welke prioriteiten hebben we de komende jaren enz.), maar ook meer commerciële en financiële. (Welke tochten worden er georganiseerd en de financiële succesfactoren daarvan). Wie is er aansprakelijk voor wat en goede verzekeringen. Dit was pas de eerste bijeenkomst, maar alle betrokkenen waren positief over deze bijeenkomst met als consequentie dat er is afgesproken om 3x per jaar bijeen te komen.

Overigens!: We kunnen best nog enige nieuwe coördinatoren gebruiken, dus als je van organiseren en trekken houdt, de Sultan's Trail je aanspreekt en je niet bang bent voor nieuwe uitdagingen en over voldoende empathie beschikt: Meldt je dan aan en bel of mail gerust naar ondergetekende of Sedat. Dan kunnen we eens van gedachten wisselen! (mail: ton@sultanstrail.com , mobiel: 06 50 744 086)

Groepswandeling in Bulgarije



Balkanland Bulgarije is ruim drie keer zo groot als Nederland. Als je daar tien dagen gaat wandelen (Sofia-Rila of Ardino-Ivaylovgrad) of zelfs twee weken (Borino-Kardzhali) krijgt je slechts een globale indruk van dit mooie, bergachtige land. Om te zorgen dat de

indruk die je krijgt wel een maximale impact heeft, selecteerde Sultan's Trail voor 2016 drie mooie routes waar we wandel- en markeerreizen organiseren. De eerst vertrekende wandelreis, Borino-Kardzhali (24 juni-8 juli) voert je door het Rhodopigebergte via nauwe rotskloven, over groene alpenweiden, langs wild schuimende rivieren en door verstilde dorpjes. Elke dag zo'n 20 kilometer bergop en bergaf want in dit deel van Bulgarije loop je geen meter vlak. Je loopt met een dagrugzakje dat plaats biedt voor spullen waarmee je het twee tot maximaal drie dagen kan uitzingen. Je grote bagage wordt door de accommodatie-eigenaren van het ene overnachtingsadres naar het andere vervoerd, maar zoals gezegd slaan we daarbij soms 1 of meer overnachtingsadressen over.

De reis gaat door bij minimaal 5 deelnemers tot een maximum van 9 deelnemers en wordt aangeboden voor 1100 euro (vlucht, transfers, maaltijden, niet-alcoholische dranken en bagagetransport). Reken nog op persoonlijke uitgaven voor zaken als souvenirs, alcohol en privetransfers bijvoorbeeld als je een wandeldag voor het eindpunt wilt afbreken.

De tweede reis op de kalender (5-15 augustus) voert van de Bulgaarse hoofdstad Sofia naar het Rila-klooster dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat en is gelegen in het gelijknamige Rilagebergte. De wandeling start in hartje Sofia en voert via een parkachtige omgeving naar de oudste wandelroute in Bulgarije onder de skiliften door naar Cherni Vrah, de Zwarte Piek (2290 meter). We steken een hoogvlakte over en komen in het Rilagebergte waar we langs de Zeven Meren, met elk hun eigen kleur, afdalen naar het Rilaklooster. Deze 10-daagse reis bieden we aan voor 850 euro onder vergelijkbare voorwaarden als hierboven beschreven.

De derde maar beslist niet de minste reis die we aanbieden (14-24 oktober) loopt door de oostelijke uitlopers van het Rhodopigebergte met als startpunt Ardino. Via de Ottomaanse brug over de Ardariervier lopen we naar het minidorpje Lyubino (15 inwoners) waar het Engelse stel Melly en Lee ons hartelijk ontvangt in hun B & B. Dan trekken we langs de ingedamde Arda naar de rotsformatie Stenen Bruiloft bij de provinciehoofdstad Kardzhali. We blijven de Arda volgen tot de gierenkolonie bij Madzharovo en volgen dan een zuidelijke koers naar Ivaylovgrad bij de Griekse grens. Onderweg slapen we vaak bij particulieren maar ook in gezellige guesthouses. Ook deze 10-daagse kost 850 euro onder de eerder beschreven voorwaarden.

Wil je je inschrijven voor 1 van de 3 reizen of meer weten stuur dan een mailtje naar reisleider Arjan Schuiling (arjans@cerberus.nl) of schiet hem aan tijdens de informatiebijeenkomst in Haarlem op 13 maart.

Van de 3 aangeboden reizen is Sofia-Rila (5-15 augustus) de zwaarste en deze wordt alleen aanbevolen voor mensen met ervaring met bergwandelen, Borino-Kardzhali (24 juni-8 juli) is middelzwaar en goed vol te houden voor mensen met een redelijke basisconditie en wat ervaring met bergwandelen. De herfstreis Ardino-Ivaylovgrad (14-24 oktober) is de lichtste route qua hoogtemeters die je moet overbruggen maar ook daar loop je geen meter vlak en omdat dit deel van Bulgarije dunbevolkt is, zitten er een paar lange etappes tussen. Ook hier is een goede basisconditie vereist, maar dit is wel een goede reis om bij aan te sluiten, als je nog niet zoveel ervaring in de bergen hebt.

Zie ook de agenda op onze website www.sultanstrail.nl

Markeren in Hongarije



In de vorige stukjes heb ik mezelf voorgesteld als Ton Buijs, ik ben bezig voor de Sultan's Trail de route uit te zetten tussen Kaposvár en Pécs. De route heeft al aardig vorm gekregen zodat de volgende stap gezet kan worden en wel naar het markeren van de route. Daarvoor ben ik op zoek naar mensen die me een week willen komen helpen. Het programma en prijs zijn ondertussen bekend we gaan van 6 tot 15 mei met heel veel zin en energie wandelen en tevens aan de slag met markeren van de wandelroute. Er zijn nog een paar plaatsen vrij heb je interesse mail dan dan naar onderstaand emailadres.

In voorafgaande nieuws brieven heb ik reeds een deel van de te wandelen/markeren route beschreven, dat kun je daar teruglezen. Nu komen we aan in Szigetvár en omdat we niet alleen willen wandelen maar ook er een leuke vakantie van willen maken gaan we het deze dag rustig aan doen. Rustig maar dan alleen met wandelen wel te verstaan want in Szigetvár heeft de historie zijn sporen achter gelaten, zo lopen we recht op de burcht waar de slag heeft plaats gevonden tussen onze sultan Süleyman en Miklós Zrinyi. (zie daarvoor het stukje geschreven in de vorige nieuwsbri). Daarvoor gaan we natuurlijk even kijken. Verder is er een Turks- huis uit die tijd dat bezocht kan worden, een moskee die voor tot kerk omgebouwd is maar toch als moskee te herkennen is en een mooi standbeeld van Miklós Zrinyi de Hongaarse held. Net buiten Szigetvár staat een klein kerkje, niets bijzonders zou je denken ware het niet dat er een luguber verhaal aan zit van onze Sultan die tijdens de belegering van Szigetvár in zijn tent stierf. Om de manschappen niet te demoraliseren op hun tocht richting Wenen hielden de commandanten zijn dood geheim en begroeven hem waar nu het kerkje staat. Op de terugweg groeven ze hem weer op om mee te nemen maar zijn ingewanden schijnen er nog altijd te liggen. Verder beschikt Szigetvár over een mooi thermaal zwembad waar we natuurlijk een bezoek aan brengen om onze wandelbenen even te ontspannen. Een bezoek aan Hongarije is niet compleet zonder een bezoek aan één van de thermaalbaden waar Hongarije om bekend staat. Hier kun je behalve een bad nemen ook gebruik maken van de sauna, Turksbad, jacuzzi en/of massage. Wil je meer weten over de historie of het thermaalbad van Szigetvár kijk op : <http://www.hongarijevakantieland.nl/plaats-informatie/szigetvar/> Voor aanmelding of informatie voor de markeer vakantie email: huisvanbuijs@gmail.com

Zie ook de agenda op onze website www.sultanstrail.nl

Zomeruitgave magazin



Ons winternummer en vintig aftrekken we krijgen veel positieve reacties. De zomereditie staat al weer op stapel. Kopy is natuurlijk altijd welkom b.v. in de vorm van reisverhalen, cultureel historische achtergronden en informatie over de Trail, natuur en fauna etc.etc.,. Gaarne opsturen naar info@sultanstrail.nl

wandel-ontspan-verwen- vierdaagse Putten



Wandel- ontspan- en verwen vierdaagse in Putten vrijdag 8 t/m maandag 11 juli 2016

Organisatie: www.cultuurindekas.nl www.sultanstrail.nl

Prijzen: Kamperen: 185 euro p.p. Kamer in huis: 240 tot 260 p.p.

Wandelingen: Dagelijks is er aanbod van een lange (20-25 km) en een korte (10 km) wandeling

Eten/drinken: Gasten krijgen dagelijks ontbijt, lunch en diner aangeboden (vanaf vrijdagmiddag 8 juli tot maandagmiddag 11 juli). Koffie en thee zijn gratis, overige dranken worden apart verrekend.

Extra's: - o.a. film, yoga, meditatie (zonder meerprijs) - massages, reikbehandelingen, saunabezoek (apart reserveren en betalen)

Opgave en meer informatie : snoep.karin@gmail.com / 06 36148011

Wandeling van de Franciscaanse beweging



De aanmeldingen voor deze wandeling liepen storm, waardoor het niet meer mogelijk is je hiervoor aan te melden helaas. Maar gelukkig liggen er nog verschillende andere tochten in het verschiep. Kijk hiertoe in de agenda van de website www.sultanstrail.nl

Colofon

Eindredactie: Tine Lambers. Bijdragen van Ton Buys, Tine Lambers, Ton Roos, Karin Snoep, Arjan Schuiling De Sultan's Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel schrijven? Mail ons dan je tekst van maximaal 250 woorden vóór de 15e van de maand naar info@sultanstrail.com. We vinden het leuk als je ook een foto meestuurt voor bij je artikel! De redactie maakt een selectie uit het ingezonden materiaal.

